



## ONS EMBLEEM

Het embleem van GCL-Vlaanderen werd ontworpen door de Franse GCL voor haar nationaal congres van 1991. Op het wereldcongres van Hong Kong in 1994 kregen wij de toestemming om het over te nemen als embleem van GCL-Vlaanderen. Een woord uitleg bij de rijke symboliek ervan.

De cirkel verwijst naar het visioen dat Ignatius had van Christus (zie *Verhaal van de pelgrim*, 29). De spiritualiteit van Ignatius heeft Christus als middelpunt, en ook de GCL-spiritualiteit “vindt haar middelpunt in Christus en in de deelneming aan het paasmysterie” (*Algemene Beginselen*, 5).

De figuurtjes stellen de gemeenschap voor: pelgrims die op weg zijn naar God samen met Christus en door Hem verlicht. De stok van de pelgrim herinnert ons eraan dat we voortdurend onderweg zijn en verwijst ook naar Psalm 23,4: “Uw stok en uw staf geven mij moed en vertrouwen.” De pelgrims zijn met zijn drieën, zoals de drie op de weg naar Emmaüs. Wanneer wij met elkaar onderweg zijn, voegt de Heer zelf zich bij ons en mengt zich in ons gesprek.

Twee lijnen tekenen de horizon af, de wereld, het terrein van onze GCL-zending, dat “geen grenzen kent: het omvat zowel de kerk als de wereld, om het evangelie van heil te brengen aan alle mensen” (*Algemene Beginselen*, 8).

Spiritualiteit – gemeenschap – zending: de drie pijlers van de GCL. Alle drie zijn ze in dit logo terug te vinden.