

maand: maart

jaar: 2011

nr: 11



GCL - BERICHTEN

Voor(zitters)woordje

Beste vrienden in de Heer,

Aangezien dit het eerste nummer is van het jaar, ben ik nog zo vrij om jullie een deugddoend 2011 te wensen. Dat het een boeiende en vruchtbare pelgrimstocht mag worden waarin persoonlijke groei en ontmoetingen in levende gemeenschappen ons verder op weg zetten naar wegen van blijvend geluk.

Vanuit de stuurgroep zijn we gestart met het contacteren van de verschillende groepen. We wijzen een peter of meter toe en willen de rijkdom van jullie groep leren kennen, maar ook nagaan waar er vragen zijn. Centraal staat de vraag wat GCL of breder gezegd onze spiritualiteit met jullie doet en waartoe ze jullie op weg zet. Of anders geformuleerd: waar is er onderscheiding en zending. Ik ben ervan overtuigd dat er in de loop van de tijd heel wat is opgebouwd en door dit kenbaar te maken kunnen we het vuur in ieder van ons nog versterken.

Hoopvol alvast is het feit dat er zich geregeld nieuwe mensen aandienen in een aantal bestaande groepen. Ook de groepen die het voorbije jaar zijn gestart zetten vol moed hun tocht verder.

Naast de ontmoeting met Pater Generaal in september -hierover hebben we bericht in het vorige nummer- hebben we in februari ook het bestuur van de wereld GCL ontmoet tijdens hun ExCo-bijeenkomst in Rijsel (Frankrijk). De vertegenwoordigers van de verschillende werelddelen hebben met ons de eigenheid van GCL-Vlaanderen overlopen en hebben ons geïnspireerd om deze organisatie verder uit te bouwen. Niet als een doel op zich, maar wel door ons in te schrijven in concrete lokale noden van zoekende mensen. Onze ignatianaanse spiritualiteit -het zoeken naar God in alle dingen- is daarbij een spiritualiteit bij uitstek om de vragen van onze tijd een plaats te geven en ons niet te laten verzanden in een status quo uit angst om iets te verliezen.

Hartelijke groet,

Ivo Raskin, voorzitter GCL Vlaanderen.

Samen de weg van de verdieping gaan

Een hele tijd terug werd de vraag gesteld aan onze relatief kleine GCL-groep Yes of we zin hadden om aan te sluiten bij het GCL weekend van de groep Amar y servir. Deze groep heeft de traditie om jaarlijks een weekend tijd uit te trekken om wat dieper in te gaan op hun engagement als GCL-groep. Na wat over en weer mailen stond de praktische regeling op poten. We gingen samen op weekend.

De gastvrije Oude Abdij in Drongen

We werden verwacht op vrijdagavond in de Oude Abdij te Drongen. Nadat iedereen zijn intrek had genomen in zijn kamer wachtte een lekkere broodjesmaaltijd. Er werd direct heel wat over en weer gepraat. Na een rustig gebedsmoment sloten we ons eerste avond af met een glaasje. We waren goed en wel aangekomen en klaar voor een stevige input de volgende dag.

De eerste ronde

Nikolaas Sintobin s.j., de begeleider van dienst, zette ons onmiddellijk op het goede spoor voor een sterke dag. Hij liet drie korte YouTube filmpjes zien waarbij de vraag gesteld werd wat er treffend was in die beelden. Aan de hand van die filmpjes werden we meegenomen in een stille meditatie gebaseerd op de elementen van de ignatianaanse terugblik.

Het verhaal van de pelgrim

Het levensverhaal van Ignatius van Loyola werd op een verrassende manier belicht. De vele parallellen tussen de tijd van Ignatius (16 de eeuw) en onze tijd werden benoemd. We beluisterden het verhaal van Ignatius, de ijdeltuit die ervan droomde een groot ridder te worden en die hoopte heel wat militaire heldendaden op zijn palmares te kunnen schrijven. Maar God had andere plannen met hem. Na een ongeval met een kanonbal waarbij zijn been vermorzeld werd, krijgt zijn leven een totaal andere wending. Op zijn ziekbed leert hij op grond van zijn eigen ervaring de weg van de onderscheiding kennen. Hij leert luisteren naar zijn hart en de juiste verhouding te zien tussen de strevingen van het hart, het verstand en de wil. Hij leert zich overgeven aan God en ervaart dat de mens steeds geroepen is om zich te bekeren, niet als een soort fatum maar wel als een weg om steeds dichterbij God te komen. Geleidelijk gaat Ignatius de weg van de bekering van een 'ijdeltuit' met de focus op het 'IK' naar de mystiek van de dienstbaarheid. De dienst aan de andere wordt steeds groter.

De uitdaging van de onderscheiding

Geleidelijk aan leert Ignatius zijn bestaan te richten via de weg van de onderscheiding, aan de hand van het kompas van de troost. De troost toont de weg naar een groeiende nabijheid bij God en die weg geeft toekomst. De troosteloosheid daarentegen leidt weg van God. En brengt onrust en onvrede in het hart. Waar de weg van de onderscheiding me brengt is niet gekend, de uitkomst is open. De weg meegaan vooronderstelt een inwendige vrijheid en beschikbaarheid en geloof en vertrouwen. De uitdaging is om steeds te blijven groeien en geen vrede te nemen met de middelmatigheid in het bestaan.

In alles God liefhebben en dienen

Alles kan plaats zijn van ontmoeting met God. Geregeld de oefening van de terugblik maken, kan helpen om God op het spoor te komen in mijn dagelijkse bezigheden. Ignatius deed elk uur van de dag een kort moment van terugblik aan de hand van drie elementen : 'Voor welke kans van het voorbije uur wil ik danken? Waar liet ik een kans liggen en vraag ik vergeving? En waarvoor wil ik steun en bemoediging vragen voor de komende tijd?' Het citaat van Gabor Hevenesi s.j., vat heel het zinvolle eerste referaat samen : "Vertrouw zo op God alsof het resultaat van je werk van jou en niet van God afhangt, en zet je zo in alsof niets door jou maar alles door God tot stand gebracht zal worden."

Zelf op weg gaan

Na de middag kregen we nog een duiding bij het begrip 'Magis' of de 'weg van de uitmuntendheid'. Het bewandelen van de weg van de 'magis' wordt gekenmerkt door drie elementen : Het is een strikt persoonlijke weg, die zich tot iedereen richt maar die voor iedereen een andere invulling kent. Deze weg van de 'magis' staat in functie van mijn dieper persoonlijk verlangen dat me als een genade gegeven is. Magis is een doorlopend gegeven dat maakt dat ik wil verder groeien vanuit de bekering en de verfijning, en niet vanuit een krampachtige wilsinspanning. Magis staat altijd binnen een relationele context van liefde, van meer beminnen , meer toevertrouwen, meer overleveren en zo meer mens worden.

Met de werkvragen: 'Wat roept deze ignatiaanse uitmuntendheid bij me op? Welke persoonlijke ervaring heb ik hiermee tegenover mezelf en tegenover mijn familiale context? Welke aandachtspunten wil ik bewaken tegenover de mensen die aan mij zijn toevertrouwd?' werden we op wandel gestuurd. We wandelden eerst één uur in stilte door de prachtige omgeving van Drongen, om daarna in het tweede deel van de wandeling met een metgezel in gesprek te gaan.

Zingen verbindt de mens

Op zaterdag werd een zangrepetitie gehouden. De groep 'Amary servir' beschikt over een goed gevulde liedmap. Deze werd aangevuld met enkele hebreeuwse liedjes die we samen aanleerden. Der koorleider had wat moeite om zijn koorleden in het gelid te krijgen. Maar al bij al klonken de gezangen heel zoet gevooid. De avond werd afgesloten met wat lekkers en een heerlijk biertje. Samen zingen en samen drinken, het verbindt de mens.

Recht schrijven op kromme lijnen

Op zondag kregen we een inleiding over Pierre Favre s.j., een mentor van Ignatius die erudiet was op het gebied van het begeleiden van de geestelijke oefeningen. Favre reikt zes concrete tips aan die hij toepast bij een biechtgesprek maar die ook bruikbaar zijn bij elke vorm van gesprek. Zeker bruikbaar voor elk van ons.

Naast een heel aantal interessante inzichten over de troost en de troosteloosheid en de subtiële nuances die daarin gelegd worden door de gedachten en het hart eindigde deze inleiding met de uitdagende gedachte : Als een mens zoekt om te groeien, dan is niet alles altijd fantastisch en harmonieus, vroom en zoet. Als je werk wil maken van de 'Magis', dan moet de lat voldoende hoog gelegd worden en dat vraagt strijd, bekering, dat vraagt om het anders aan te pakken en dingen anders te gaan doen. Wie in de dynamiek van groei gaat staan, die botst op weerstand. Als je wil groeien, dan wringt het, wie werkelijk in het echt geestelijk leven staat, die strijdt. Theresia van Avila zei: "De normaliteit voor een christen is de strijd".

Voedsel voor onderweg

Op zondagvoormiddag sloten we aan bij de eucharistieviering van 'Voedsel onderweg' in de Oude Abdij. Tijdens de viering werd de kleine Abel gedoopt en opgenomen in de kerkgemeenschap. Het was een heel intens en vreugdevol doopfeest. Na de viering mochten we meegenieten van een glaasje en de lekkere feestmaaltijd. Het deed goed te zien dat we met velen waren die genoten van deze intense zondag.

Hoopvol verder

Op het einde van het weekend werden we uitgedaagd om een paar concrete werkpunten uit de verschillende lezingen op te pakken en ermee te gaan werken. Met een hoopvol en getroost hart verlieten we de abdij. Op naar een volgende sessie.

Interessante link

Voor wie graag elke dag een kleine spirituele injectie krijgt aansluitend bij dit artikel kan elke dag even op bezoek naar de volgende website: www.nikolaassintobin.blogspot.com Je krijgt er iedere een idee of een doordenkertje om je geestelijk leven te voeden.

Trees Lavens
GCL-groep Yes

Vragen

- Een weekend, behoort dit tot de mogelijkheden van jouw GCL-groep?
- Wie is Ignatius van Loyola voor jou?
- Wat vind je van de uitspraak van Theresia van Avila "De normaliteit voor een christen is de strijd"?

USOS

een jezuïtisch universitair project

In het kader van onze IgnAN-reeks, laten we jullie in deze GCL-berichten kennis maken met USOS.

Het Ignatiaans Apostolisch Netwerk is in Vlaanderen in 2008 opgericht als samenwerkingsverband tussen instellingen en werken die historisch gegroeid zijn uit het apostolaat van de jezuïeten.

Ook GCL Vlaanderen is lid van IgnAN.

De Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking (USOS) is een uniek samenwerkingsverband tussen de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Provincie van de Jezuiten. USOS werd in 1985 opgericht in de schoot van de toenmalige UFSIA, met als opdracht prioritair aandacht te besteden aan het lot van de minder bedeelden in het Zuiden. Campuswerking en partnerwerking staan centraal en worden grotendeels gedragen door de vrijwillige inzet van personeelsleden en studenten.

USOS vertrekt vanuit duurzame partnerwerkingen. De partners van USOS zijn universiteiten of onderzoekscentra in het Zuiden. Het doel is om op het snijpunt van onderzoek en ontwikkeling bij te dragen tot meer sociale rechtvaardigheid. Basiskenmerken van een dergelijke partnerwerking zijn wederkerigheid, capaciteitsopbouw en partnertrouw. Dit betekent dat we een samenwerking op lange termijn nastreven en ook in kwade dagen de partner blijven ondersteunen. USOS investeert een substantieel deel van haar middelen rechtstreeks in het Zuiden. De USOS-investering wordt meestal ingezet als zaaigeld en in menselijk kapitaal, en is complementair aan andere financieringsbronnen, zoals academische onderzoeksprojecten en ontwikkelingsacties. De drie traditionele partnerwerkingen situeren zich in India met het *Xavier Instituut for Social Service*, in Nicaragua met de *Universidad Centroamericana* en in Congo met de *Université Catholique de Congo*. Deze partnerwerkingen zijn hoofdzakelijk gegroeid vanuit het jezuïtische netwerk. De manifeste aanwezigheid van Marokkaanse allochtonen in het Antwerpse was het motief voor een nieuwe partnerwerking in Marokko, onder meer onder impuls van de te vroeg overleden USOS-voorzitter Jef Van Gerwen s.j. Met de *Université Mohammed Premier* van Oujda wordt samengewerkt rond het thema 'migratie en ontwikkeling'.

Binnen de campuswerking wordt de inleefreis of exposure gezien als een belangrijk instrument om studenten en personeel te sensibiliseren rond de problematiek van de derde wereld. Juist omwille van het principe van wederkerigheid probeert USOS te vermijden studenten op inleefreis te sturen naar een bestemming die niet gedragen wordt door een partnerwerking. De partnerwerking is dus een noodzakelijke voorwaarde voor een exposure. *Exposure* is een term uit de fotografie en betekent letterlijk: "zich blootstellen aan". Tijdens de reis worden de deelnemers blootgesteld aan de sociaal-economische



en culturele eigenheid van het gastland. Per land kunnen er negen studenten mee, begeleid door een personeelslid. Doel is om de studenten interculturele competenties mee te geven en te stimuleren om na te denken over 'ontwikkeling'. USOS voorziet deze *exposures* van een intensieve omkadering met voorbereiding en nawerking.

Met ons *exposure*-programma streven we geen pure kennisoverdracht na, integendeel. Ons educatief project is gericht op het 'ervaringsleren'. 'Al doende' inzichten verkrijgen is een kernelement binnen de ignatiaanse pedagogiek. Alleen al door het samenleven met gastfamilies in het Zuiden doen studenten, vaak 'stoemelings', inzichten op die ze heel hun leven meenemen. De focus op ervaringsleren is ook in het voorbereidend traject aanwezig. We verplichten de studenten onder meer een sociale stage te doen. De studenten komen zo in contact met een andere sociaal-economische context dan waar ze doorgaans mee vertrouwd zijn. Het exposure-programma volgt het methodisch proces uit de ignatiaanse pedagogiek: *Ervaring – Reflectie – Actie*. Vanuit de ervaringen van de studenten proberen we samen naar antwoorden te zoeken. Reflectie is dan ook een kernelement in ons programma. Het *exposure*-traject wordt afgesloten met een reflectie-moment waarbij we de studenten laten zoeken naar de voornaamste leermomenten van hun inleefervaring. 'Actie' is de grote afwezige binnen ons educatief traject. We sturen studenten niet naar het Zuiden in functie van de 'actie'. Dat mag enigszins vreemd klinken, want de problemen in het Zuiden lijken 'vanzelf' uit te nodigen tot actie. Maar in de interdisciplinaire, crossculturele wereld van ontwikkelingsamenwerking is actie niet vanzelfsprekend. Het is een wereld waar consensus vaak afwezig is, wat noopt tot constante reflectie. Dat is net wat we onze studenten willen duidelijk maken. Of zoals op onze webstek staat: *Hoe kunnen we in hemelsnaam ambiëren te interveniëren in andermans ontwikkeling als we die van onszelf niet verstaan, of als we niet bereid zijn te interveniëren in die van onszelf?* Reflectie is onlosmakelijk verbonden aan de wereld van ontwikkelingsstudies, en aan de wereld van USOS.

Janus Verrelst & Gerlinde Verbist

Ter herinnering

De bezoekdagen van het Dondeynehuis en Lerkeveld (zie GCL-berichten december 2010) zijn gepland op 9, 23 en 30 april 2011.

Zin in Gent? Ga naar het STA°M

In het najaar van 2010 werd op de terreinen van de Bijlokesite in Gent het stadsmuseum STA°M geopend.

Vooraf gezegd: wees bereid uw beeld van 'museum' bij te spijkeren. Dit is ongekend.

Eerst de ligging: op de terreinen van de vroegere ziekenzalen van de Bijloke werd een gloednieuw gebouw opgericht vol licht en ruimte dat vloeiend aansluit op de gebouwen van het oude klooster. In de zalen rond de vierkante pandgang wordt de geschiedenis van Gent voorgesteld. Geen saai opsommen van data en oorlogen.

Bij aankomst klimt de bezoeker naar de eerste verdieping om kennis te maken met Gent in zijn geheel. Een zaalgrote lucht-foto, in de vloer ingewerkt, kan je betreden met zachte doeken onder je schoeisel. Prettig om zien hoe jong en oud neergehurkt zijn straat of bekende plein tracht te vinden. Blijkt dat dit niet zo eenvoudig is. Verwondering alom als te zien is hoe groen Gent en omgeving wel is, als blijkt hoe ver de haven zich uitstrekt.

De doekjes onder de voeten worden afgegeven en over een monumentale trap komt men in de pandgang. Omheen liggen zalen die telkens een ander facet en tegelijk andere periode uit de geschiedenis van Gent voorstellen. Een zaal rond de beginnende stad geeft tegelijk een 3D- beeld in hologramvorm van enkele kerken en gebouwen weer.

Verder komt de groeiende bedrijvigheid van Gent aan de orde. Facetten zoals de industrie, de bestuurlijke geschiedenis, de kunst en cultuur worden uiteraard niet vergeten. Uit verschillende collecties van de stad werden belangrijke stukken samengebracht. Een voorstelling van het hedendaagse Gent en zelfs een kijk op de toekomst worden de bezoeker niet onthouden.

STA°M

Bijlokesite

Godshuizenlaan 2

www.stamgent.be

9000 GENT

open: dinsdag tot zondag

10-18 uur

De mogelijkheden van de multimediamereld zijn volop benut. Meerdere multi-touchtafels geven de mogelijkheid om de wordingsgeschiedenis van je straat of geliefde plein doorheen de tijd te leren kennen. Je kan de verandering van een gekende plek in de loop van de tijd volgen.

Magnumfotograaf Carl De Keyser hing grootformaat-foto's in de pandgang. Ze geven een fris beeld van het hedendaagse leven in de stad.

Na een bezoek weet je vast waarom de Gentenaars 'stropendragers' genoemd worden en kom je vast veel meer te weten rond de diefstal van het paneel De Rechtvaardige Rechters uit het gekende schilderij Het Lam Gods.

Kinderen komen ruim aan hun trekken. Zij kunnen o.a. samen met papa of oma met legoblokjes bekende torens van het stadscentrum nabouwen of zelf nieuwe gebouwen ontwerpen uit hetzelfde materiaal.

Samengevat: dit is niet zomaar een reclamestand bij de stadspoort. Dit is een volwaardige intro, smaakgever om een waardevolle (on)bekende stad te komen bezoeken.

Walter Fabri s.j.

Walter is de begeleider van de GCL-groep Yes.

GCL-Vlaanderen

GCL-berichten is de nieuwsbrief van de Gemeenschap van Christelijk Leven in Vlaanderen

Voorzitter: Ivo Raskin – Warotstraat 19A - 3020 Herent – 016/68 01 51 – info@gclvlaanderen.be

Nationaal kerkelijk assistent: Pieter-Paul Lembrechts s.j. – Drongenplein 26 – 9031 Drongen – 09/216.64.27 – pp.lembrechts@oudeabdij.be

Redactie GCL-berichten: Renate Cauwels, Pieter-Paul Lembrechts s.j., Ann Sieuw, Cecilia Vanneste (gcl-berichten@telenet.be)

Vormgeving: Pascal Veeckman

GCL-berichten is gratis voor GCL-leden, niet-GCL-leden betalen €6 (Nederland €7,50).

GCL-rekeningnummer: 446-6611671-97 (Nederland: IBAN-nummer: BE54 4466 6116 7197 - BIC: KREDBEBB)

www.gclvlaanderen.be



GCL-berichten

maand: maart

jaar: 2011

nr: 11



GCL-Euromeeting in Budapest

wat mager...

Een dubbele boeking.

Voor het laatste weekend van de herfstvakantie had ik een dubbele boeking. Er was de euromeeting voor eurolinks in Budapest en een GCL-weekend van mijn groep 'Yes' samen met 'Amar y servir'. Van dat laatste was ik zeker: dat zou een zeer verdiepend en enthousiasmerend, ignatiaans 'pure sang', GCL-weekend worden. De Euromeeting anderzijds geeft normaal gezien een 'boost' voor onze stuurgroep en onze nationale werking. De plicht ging voor...

De Euromeeting was eerder ontgoochelend. Het thema: "De rol van de Eurolink", bracht me niets bij. Ik had er overigens de taak om zelf te getuigen van de manier waarop ik deze functie probeer in te vullen. Verder was er niets inhoudelijks of verrijkends te rapen. Mijn kleine gemeenschapje 'Yes' daarentegen was superenthousiast. Gelukkig kan ik nu genieten van hun verhaal en de groei dat het weekend teweeg brengt voor de groep.

Toch wil ik graag een paar opmerkelijke zaken vertellen.

Onder de aanwezigen waren ook een paar mensen van de wereld-exco. Sofia (Latijnse-Amerika) werkt op het secretariaat in Rome. De eerste dag reeds bezorgde ze ons, West-Europa, schaamterood. Ze voelde zich niet lekker bij de 'navelstaarderij' van de Europese GCL. Hoe was het mogelijk, zo benadrukte ze, dat we voortdurend over de problemen van de kerk en de moeilijkheden om nieuwe groepen te stichten, zeurden terwijl twee weken voordien de Aziaten (Japan, Australië, Hongkong etc...) onze GCL-websites afschuimden om het zo rijke en overdadige materiaal te verzamelen. Een continent in volle GCL-expansie vraagt met aandring dat Europa zich naar de wereld zou richten en helpen, naar buiten zou treden met hun kennis en traditie, de noden van de andere continenten zou zien...

Een beklijvende opmerking die we niet naast ons kunnen leggen.

De tweede zaak die me trof was de aanwezigheid van steeds meer Oost-Europese landen. Letland deed een dringende oproep naar hulp bij de opbouw van hun prille GCL, nu met 20 leden. Ze startten van niets, zelfs zonder jezuïet. Sommigen van hen hadden de geestelijke oefeningen gevolgd in Litouwen en zijn vervolgens een GCL-gemeenschap gestart in hun eigen land. We kennen onze rijkdom niet...

Een vraag om gebed in verbondenheid onze vrienden elders in de wereld.

Van langs om meer komen van overal ter wereld emails bij me aan die gewoon naar alle nationale GCL gemeenschappen gestuurd worden. Meestal om een vraag voor gebed.

Egypte: de aanslag op Christenen bij de koptische kerk net voor epifanie, het kerstfeest van de kopten.

De overstromingen in Sri Lanka en Australië: de GCL van Sri Lanka riep op tot gebed voor alle ellende.

En onlangs kregen we een antwoord van Sameh Tanios (de voorzitter van GCL Egypte) op onze vraag hoe de situatie was/zou zijn voor de Christenen in/na de revolutie.

Een brief van onze getuige ter plaatse. (ik hou eraan de authenticiteit van de mail te bewaren en schrijffouten te laten staan)

Ann Sieuw
Eurolink GCL-Vlaanderen

DEAR ANN,

I have passed through a very hard time during this 3 weeks. i was very afraid about my family & my future ,especially when the police has retreat from all his post all over the country & open all the prison & let free all the prisoners to attack the protesters& our home with automatic rifles

i have assist to the protesters near the presidential palace in Heliopolis Cairo& i was also staying in the streets with our neighbors

after a deep reflection i have discovered many points & conclusion :

1-that i don t own any thing,even my life ,its a gift from god

2- that Mubarak has succeed during 30 year to brainwash all Egypt & the Arab world & Europe & USA about that he is protecting Egypt from Muslims & Muslim brotherhood so he has all the wright to steal our freedom & to have fund from he west ,but i have discover many master plan against christian by the ministry of interior & from Mubarak him self to create problems between Christians & Muslim

3- i have discover many moderate Muslim around us during this crisis ,that the god think , Christians must be protected by this moderate Muslims

4-we have discovered that Mubarak & his policy has return our country to poverty ,threw guided & designed stealing

4-what is the price of freedom ,some has payed with their blood& life ,some will pay with their future ,some with their jobs & money ,but at last we will be free

5-i hope you can pray for the next generation & our beautiful country which we where hoping so accommodate the next general Assembly for the cvx

i hope also Europe will be our partner in helping us how to make a good election ,by giving the know -how & also partner to lead us in the way of freedom ,in which we are just babies

many thanks for your mail

regards

sameh tanios - cvx Egypt

KAART MET DE PLAATS VAN SAMENKOMST VAN DE GCL-GROEPEN

Van groepen die op verscheidene plaatsen samenkomen, is de plaats van samenkomst die van de groepsverantwoordelijke

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 = Amar y servir, Gent | 11 = Onderweg, Antwerpen |
| 2 = De eerste ronde, Mechelen | 12 = Ontmoeting, Brugge |
| 3 = De eik van Mamre, Serskamp (Wichelen) | 13 = Samuel, Hove |
| 4 = Emmaüs, Drongen | 14 = Sirah, Gent |
| 5 = Groep Drongen, Drongen | 15 = Voeten op de grond, Buggenhout |
| 6 = Hertoginnedal, Leuven | 16 = Wi(j)der, Borgerhout |
| 7 = Het zout op de patatjes, Ganshoren (Brussel) | 17 = Yes, Brugge |
| 8 = Kairos, Leuven | |
| 9 = Groep Ludwig Leuven, Leuven | |
| 10 = Nescio, Wondelgem (Gent) | |



Gebed

25 maart: GCL-dag

25 maart, feest van Maria Boodschap, is de feestdag van de Gemeenschap van Christelijk Leven. Onze-Lieve-Vrouw van de Boodschap was de patroonheilige van de eerste "Maria-congregatie" en op 25 maart 1968 werden de nieuwe Algemene Beginselen door de paus goedgekeurd. In veel landen wordt deze dag gevierd met een feestelijke eucharistieviering of een samenkomst van de hele nationale gemeenschap. Bij ons is dat niet (niet meer/nog niet?) het geval. Maar we kunnen wel verbonden zijn met elkaar en met de hele wereld-GCL door het bidden van het volgende gebed.

Vervul ons, Heer, van de genade die Gij ons hebt toegezegd bij de boodschap van de engel, toen Christus uw Zoon een mens geworden is als wij. Wij vragen U dat door zijn lijden en sterven ook voor ons eens aanbreekt de dageraad van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.

Kalender

Bezoeken aan de groepen

- Samuel 22/12/2010 (reeds gedaan)
- Yes 15/1 (reeds gedaan)
- De eerste ronde 17/3
- Ontmoeting 18/3
- Kairos 27/3
- Amar Y Servir 29/4

Vormingsweekend IgnAN in Drongen
door Marc Desmet s.j. : 22-24/5

Uit dezelfde bron: 9/10. Ondanks het feit dat dit geen GCL-activiteit is, willen we graag zo talrijk mogelijk aansluiten. Pieter-Paul Lembrechts s.j. geeft een inleiding over 'Verlangen'.

Stuurgroep

- 16/4 9.30u
- 27/6 17.45u
- 23-24/9: weekend stuurgroep