

maand: maart  
jaar: 2013  
nr: 19



# GCL-BERICHTEN

## Voor(zitters)woordje

Beste vrienden in de Heer,

Onlangs zag ik in de huwelijksvoorbereiding een koppeltje dat graag reizen maakte. Voor ze elkaar kenden hadden ze misschien op het eerste zicht meer spectaculaire reizen gemaakt, maar achteraf gezien waren de reizen die ze samen gemaakt hadden mooier.

Ik hoorde hierin iets van de verwondering van Ignatius over zijn eerste vormen van onderscheiden, welk geluk is vluchtig, welk geluk werkt langer na. Het heeft te maken met ont-moeten, het minder moeten vanuit jezelf en het meer verlangen naar de ander, naar iemand die je liefheeft.

Dit is denk ik een mooie inrijpoort om tot onderscheiden en vervolgens tot geloven te komen.

In deze vasten nodig ik jullie uit om dezelfde vraag te stellen. Durf je jezelf toestaan te geloven in Jezus' Liefde? Waar ontmoet ik mensen en gebeuren dingen die mooier zijn dan wat ik zelf zou kunnen tot stand brengen? En tegelijk je de vraag stellen: wat staat daarin in de weg?

Hoe kan ik terug de nederigheid vinden om mij voluit in Gods licht te plaatsen? Durf ik hierop te vertrouwen en kan dat alleen volstaan? Zodat we Hem steeds duidelijker zien, steeds meer van Hem houden, en Hem van steeds dichterbij volgen. Ik wens het jullie toe op weg naar Pasen.

Ivo Raskin, voorzitter GCL-Vlaanderen.

## MARIA BOODSCHAP

*25 maart, Maria Boodschap of Aankondiging van de Heer, is ieder jaar de feestdag van de GCL. Onze gemeenschap heeft immers haar wortels in de Mariacongregaties. Vorig jaar vond op die dag in de Oude Abdij van Drongen de nationale bijeenkomst van GCL-Vlaanderen plaats. In de eucharistieviering hield Pieter-Paul Lembrechts, kerkelijk assistent, de volgende homilie. De lezingen van deze viering waren Hebreënbrieff 10,4-10 en Lucas 1,26-38.*

Wat kunnen wij als GCL'ers leren van Maria? Veel, maar ik beperk mij tot drie dingen. Het eerste is een luisterend, biddend leven. De engel kwam voor Maria niet onverwacht. Dat wil niet zeggen dat ze zijn bezoek voorzien had, of dat ze wist wanneer hij zou komen of wat hij haar zou vragen. Maar heel het leven van Maria tot dan toe was wachten geweest, luisteren, een luisterend op wacht staan. Zo hebben vele schilders het tafereel van de Boederschap afgebeeld. Op het moment dat de engel in het huis van Maria in Nazaret binnenkomt tonen zij haar verdiept in een boek – zonder twijfel de Heilige Schrift. Maria overweegt het woord van God, ze luistert naar het woord van God in de Schrift. Als God haar door de engel aanspreekt, schrikt zij wel, maar de boodschap komt niet onverwacht: hierop heeft zij gewacht!

Maria wist niet wanneer de engel zou komen, noch wat hij haar zou vragen, maar dat hij zou komen wist zij – door haar biddende, luisterende, op God gerichte leven. Als je nooit tijd maakt voor stilte en gebed, om te luisteren naar Gods woord, krijg je God niet te horen. Zelfs al kwam een engel binnen – in een prachtig gewaad en met grote, indrukwekkende vleugels – je zou hem niet opmerken.

Het tweede wat we van Maria kunnen leren is haar beschikbaarheid, haar ja-woord. Maria zegt ja op wat God van haar vraagt: "Ik ben de dienaar van de Heer; laat met mij gebeuren wat U hebt gezegd" (Lc 1,38). Het woord "dienaars" wijst niet op slaafsheid of onderdanigheid. "Dienaar" of "dienaars" is in de Bijbel een eretitel. Als Mozes, 120 jaar oud, aan het einde van zijn levensweg gekomen is, noemt de Bijbel hem "dienaars van God" (Dt 34,5). Als Petrus in de Handelingen van de apostelen de verrijzenis van Christus verkondigt, zegt hij: "God heeft zijn dienaar Jezus opgewekt" (3,26).

Maria zegt ja op wat God van haar vraagt – een samenspel van goddelijke genade en menselijke vrijheid. De Geest wekt het ja-woord in haar op, maakt het haar mogelijk dit uit te spreken, en tegelijk zegt Maria ja in alle vrijheid. In de lezing van dit feest uit de Hebreeënbrief klinkt een ander ja-woord, dat van Jezus: "Hier ben Ik, Ik ben gekomen om uw wil te doen" (10,7). Het ja-woord van Maria is maar een echo van het eerste ja-woord, dat van de Zoon tot de Vader. Maar door het ja van Maria kan de Zoon nu ook mens worden. Maria leert ons ja te zeggen op wat God van ons vraagt, in de concrete omstandigheden van ons leven, en mee te werken om de wereld wat meer om te vormen tot zijn Koninkrijk.

Ten derde leert Maria ons dat wij niet alleen zijn; God geeft ons "verwanten", mensen die in dezelfde situatie als wij verkeren. Maria is niet alleen: haar nicht Elisabet, die als onvruchtbaar gold, heeft op haar oude dag eveneens een zoon ontvangen. In het evangelie gaat Maria na de boodschap van de engel op bezoek bij Elisabet, om te vertellen wat God aan haar heeft gedaan, en wordt zij door Elisabet gezegend. Maria staat niet alleen. Het lot van haar nicht houdt gelijke tred met het hare. Geen mens is in staat een goddelijke zending helemaal alleen te dragen, hij of zij heeft "verwanten" nodig.

In onze GCL-groepen geeft God ons ook "verwanten", mensen wie hetzelfde overkomt. In de GCL-groep kunnen we ons verhaal met God delen met anderen, die ook hun verhaal hebben. Zo kunnen we mekaar steunen, samen onderscheiden, mekaar bevragen en bemoedigen.

Deze drie dingen die we van Maria kunnen leren komen overeen met de drie pijlers van onze GCL-spiritualiteit: 1. het luisteren naar het woord van God, gebed, innerlijk leven; 2. zending, beschikbaarheid voor de dienst aan het Koninkrijk die van ons gevraagd wordt; 3. gemeenschap, samen optrekken met anderen die hetzelfde meemaken als wij.

*Pieter-Paul Lembrechts SJ*

**Hebreeën 10** – 4 Het is uitgesloten dat het bloed van stieren en bokken zonden zou wegnemen. 5 Daarom zegt Christus dan ook, als Hij in de wereld komt: "Slachtoffers en gaven hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam bereid. 6 Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen. 7 Toen zei Ik: Hier ben Ik, Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen, zoals er in de boekrol over Mij geschreven staat." 8 Eerste zegt Hij: "Slachtoffers en gaven, brandoffers en zoenoffers hebt U niet gewild, die konden U niet behagen" – hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden. 9 En dan zegt Hij: "Hier ben Ik, Ik ben gekomen om uw wil te doen." Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden. 10 Door die wil zijn wij geheiligd, eens en voorgoed, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

**Lucas 1** – 26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret, 27 naar een jonge vrouw die verloofd was met een man genaamd Jozef, die uit het huis van David stamde; haar naam was Maria. 28 De engel trad bij haar binnen en zei: "Ik groet u, gezegende, de Heer is met u." 29 Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei: "Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. 31 U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. 32 Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. 33 Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen." 34 "Maar hoe moet dat dan?" zei Maria tegen de engel. "Ik heb geen omgang met een man." 35 De engel antwoordde haar: "Heilige Geest zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God. 36 Bovendien, ook Elisabet, uw verwante, is op haar oude dag zwanger van een zoon; zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in haar zesde maand. 37 Want voor God is niets onmogelijk." 38 Toen zei Maria: "Ik ben de dienaar van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt." Toen ging de engel van haar weg.

## Voor een gesprek

1. Wat betekent de figuur van Maria voor mij?
2. Herken ik de drie pijlers van de GCL-spiritualiteit: innerlijk leven – zending – gemeenschap?
3. 25 maart GCL-dag: wat betekent dat voor mij?

Met onze GCL- groep "Amar y Servir" hebben we het voorbije jaar het boek "Ignatius achterna, leven van creatieve spanningen" gelezen.

Het werk is geschreven door twee oudere Amerikaanse jezuïeten, William Barry en Robert Doherty. Beiden leiden vormingsprogramma's voor jezuïeten die zich op de laatste geloften voorbereiden. Ze zijn dan ook gepokt en gemazzeld in de ignatiaanse spiritualiteit.



Beiden stellen dat niet enkel jezuïeten, maar ook talloze andere mensen (bijvoorbeeld oud-leerlingen van hun onderwijsinrichtingen) door de ignatiaanse spiritualiteit werden en worden getekend, niet enkel tijdens hun opleiding maar ook in hun latere leven.

De rode draad doorheen het boek is hun bedoeling aan die mensen inzicht te geven in wat de fundamenteën zijn van die spiritualiteit, welke de bron is van haar vitaliteit en hoe het komt dat ze zowel hechte loyaliteit als felle tegenstand oproept.

Nieuw voor mij was de invalshoek waaruit de zoektocht werd benaderd: creatieve spanningen in het leven van jezuïeten.

Doorheen tien hoofdstukken schetsen beide schrijvers onderscheiden spanningsvelden in het leven van elke dag van jezuïeten, als daar zijn spanningen rond gehoorzaamheid, omgaan met materiële zaken, zuiverheid, spanning tussen bidden en werken, en nog andere.

Telkens wordt vertrokken vanuit geschriften van Ignatius zelf. Vervolgens wordt aangetoond hoe de visie in de loop van de eeuwen is geëvolueerd en aangepast aan de veranderende samenleving zonder evenwel zijn essentie te verliezen. Vaak wordt afgesloten met een treffend soms echt ontroerend concreet en zeer sprekend voorbeeld van hoe recentelijk met het betreffend spanningsveld wordt omgegaan.

In onze groep gebruikten we de klassieke methode om het werk te benaderen. Elke maand één hoofdstukje (+- 10 pagina's) doornemen en pogen het op het eigen leven te leggen. Bij de maandelijkse vergadering vertelt elkeen dan wat hij/zij er mee heeft gedaan.

Het boekje is bepaald geen lichte lectuur en vergt moeite. Een eerste lezing gaf me vaak een eerder onvoldaan gevoel in combinatie met onbegrip en onvermogen het op mijn eigen leven te leggen. Meerdere leesbeurten en reflecties waren telkens nodig om het te doorgronden, het is echt iets waar je in groeit. Maar dan kwam er ook verwondering en bewondering voor de rijke spiritualiteit, de radicaliteit en diepmenselijkheid die te voorschijn kwamen. Ook het toelichten van de spanningsvelden, hun bestaansredenen en de beschrijving en verklaring van de heftige reacties die ze oproepen waren verhelderend, zeker voor iemand die zelf oud-leerling is van een jezuïetencollege en daar zelf met gemengde gevoelens naar terugkijkt.

Boeiend was ten slotte bij elk hoofdstukje de klassieke oefening om het concrete spanningsveld op het eigen leven te betrekken en daarover met de anderen in onze groep te delen.

Het lezen van de creatieve spanningen vereist een aangehouden inspanning, maar deze wordt beloond met boeiende nieuwe inzichten. Warm aanbevolen!

**Anton Sintobin**

**Anton is lid van de GCL-groep Amar y servir**

# Op de koffie met Ginette

Ik ben als jongste geboren in een groot gezin waar zorg voor elkaar en verantwoordelijkheidszin hoog in het vaandel stonden. Mijn ouders voedden ons gelovig op maar niet zonder kritische houding. Mijn vader was als ingenieur heel nauw betrokken bij het welzijn van de arbeiders met wie hij samenwerkte. Mijn moeder was voltijds huisvrouw en steeds paraat voor het grote gezin. Mijn ouders maakten deel uit van een gelovige gezinsgroep. Ik was een aantal jaren lector in mijn parochie en voelde me daar goed bij maar tot een persoonlijke geloofservaring of een engagement kwam het toen niet. Tijdens mijn studieperiode aan de universiteit verwaterde mijn geloofsleven bij gebrek aan aansluiting bij een geloofsgemeenschap.

Mijn eerste echte 'geloofservaring' kwam er op het ogenblik dat ik mijn huidige echtgenoot ontmoette. Het overweldigende geluk en de levensenergie van de verliefdheid gingen gepaard met een gevoel van dankbaarheid voor wat ik als een 'gave' ervoer die ons beiden oversteeg: deze liefde was iets dat ons overkwam, iets wat we niet zelf maakten...maar die we wel wilden benoemen als een goede en warme kracht in ons verdere leven.

We beslisten bij ons huwelijk om een christelijke weg te bewandelen met ons gezin. Een drietal dagen 'geestelijke oefeningen' in de oude abdij van Drongen hielpen ons daarbij op weg. Wandelen, op pad gaan, pelgrimeren... het is sindsdien de rode draad van ons (huwelijks)leven gebleven.

'Gelukkig de mensen met de pelgrimsweg in het hart. Van kracht tot kracht gaan ze voort...' (psalm 84).

Als evangelie voor onze huwelijksmis kozen we het evangelie van de Emmaüsgangers. Twee leerlingen van Jezus zijn op pad naar Emmaüs na de dood en verrijzenis van Jezus in Jeruzalem. Ze zijn in de war en bang voor de toekomst. Ze begrijpen de betekenis niet van wat er gebeurd is. Twee zoekende en bange mensen (h)erkennen door de 'terugblik' op hun dag de levende en vurige aanwezigheid van Jezus in hun leven. Hiervan willen we leven!

Het thema 'op pad gaan' blijft actueel in het avontuur van de opvoeding van onze drie kinderen, van wandelvakanties in de

bergen en in onze streek tot verschillende verhuizingen waarvan één naar het buitenland. Tegelijk groeit doorheen de actie stilaan een grotere behoefte naar stilte en luisterende waakzaamheid. Het is een op pad gaan naar de binnenkant. Om beter verbonden te leven met mijn diepste zelf en mijn lichaam, ben ik yoga gaan beoefenen. De ontspannende werking van de adem en het rustig geconcentreerde bewegen doen me veel deugd en helpen me weer op weg naar mijn binnenkant. Ik ben dan in staat om een halt toe te roepen aan dwangmatige activiteit en profileringsdrang en herontdek de waarde van soberheid, tijd nemen voor anderen, vriendschap en vertrouwen. Het regelmatig opzoeken van de stilte geeft me ook de ruimte voor de levensnoodzakelijke terugblik op de dag of de week en voor het opdoen van spiritueel 'voedsel voor onderweg'. Dankzij de aanmoediging van onze GCL-groep Hertoginnedal, waar we als koppel dankbaar verbonden mee leven, probeer ik ook regelmatig gebed in de stiltemomenten in te lassen. Ik gebruik met vrucht de dagelijkse engelstalige mp3-podcast van Pray-As-You-Go, een door Jesuit Media Initiative ontwikkelde initiatief. Deze nieuwe technologie laat me toe om ook thuis te 'luisteren' naar het evangelie en er zo mijn hart beter voor te openen.

Wat doet geloof met mij en mijn leven? Ik ben als huismoeder actief in mijn gezin en de grotere kring van familie en vrienden. Via een opleiding in Gezinswetenschappen ben ik sinds een paar jaren ook in het vrijwilligerswerk gestapt van de naschoolse begeleiding van kinderen uit kansarme gezinnen. Het op weg gaan met kinderen en families die zwaar gekwetst zijn door het leven, vraagt van mezelf een open en niet-veroordelende houding. Machteloosheid moet geruild worden voor vertrouwen. Geschonden relaties moeten voorzichtig heropgebouwd worden. Het geloven in een God die mij en de anderen draagt en liefheeft, helpt me om steeds opnieuw te vertrouwen in Hem in situaties van machteloosheid, vermoeidheid en angst. Het doet deugd de deur te kunnen openzetten naar de Geest en Hem te laten waaien en nieuw leven te geven aan wat verdord is. Het geeft me vertrouwen om te geloven dat ik daar een beetje in kan meescheppen.

*Ginette Van Bogaert*

*Ginette is lid van de GCL-groep Hertodinnedal*



## GCL-Vlaanderen

[www.gclvlaanderen.be](http://www.gclvlaanderen.be)

GCL-berichten is de nieuwsbrief van de Gemeenschap van Christelijk Leven in Vlaanderen

Voorzitter: Ivo Raskin – Warotstraat 19A - 3020 Herent – 016/68 01 51 – [info@gclvlaanderen.be](mailto:info@gclvlaanderen.be)

Nationaal kerkelijk assistent: Pieter-Paul Lembrechts s.j. – Drongenplein 26 – 9031 Drongen – 09/216.64.27 – [pp.lembrechts@oudeabdij.be](mailto:pp.lembrechts@oudeabdij.be)

Redactie GCL-berichten: Renate Cauwels, Pieter-Paul Lembrechts s.j., Ann Sieuw, Cecilia Vanneste ([gcl-berichten@telenet.be](mailto:gcl-berichten@telenet.be))

Vormgeving: Pascal Veeckman

GCL-berichten is gratis voor GCL-leden, niet-GCL-leden betalen €6 (Nederland €7,50).

GCL-rekeningnummer: 446-6611671-97 (Nederland: IBAN-nummer: BE54 4466 6116 7197 - BIC: KREDBEBB)



# Wereldcongres in Beiroet

**30 juli – 8 augustus 2013**

Beste GCL-vrienden,

Om de vijf jaar gaat een wereldcongres door: ongeveer 60 landen gaan samen evalueren en van daaruit onderscheiden hoe de wereld-GCL in haar diversiteit zich verder kan ontplooiën. De Vlaamse delegatie bestaat uit Pieter-Paul Lembrechts s.j., Geert Dutry en Ann Siewu.

In het kader van “450 jaar GCL” is het thema van deze bijeenkomst *From our Roots to the Frontiers, This is my son, The Beloved. Listen to what He says. (Mc 9,7).*

Er zullen drie belangrijke momenten zijn in de loop van deze tien dagen samen denken en bidden:

- 1) Dankbare terugblik op de 450 jaar
- 2) We diepen onze zending als ‘apostolische lekenbeweging’ verder uit
- 3) We confronteren onszelf met de nieuwe uitdagingen en grenzen/domeinen.

Uiteraard is er veel te doen rond ‘de veiligheid’ van deze locatie. Hoewel het tot juli een beetje spannend blijft of het congres effectief kan doorgaan, is de keuze van het Midden-Oosten bijzonder betekenisvol. We willen er de christenen met onze aanwezigheid steunen.

Hiernaast vinden jullie een fragment uit een brief die de Libanese GCL ons stuurde...

Wij vragen jullie gebed in deze voorbereidingstijd en tijdens het congres. We gaan immers als gezonden van de hele Vlaamse GCL.

**Ann Siewu (Stuurgroep en GCL-groep Yes)**

*“On the other hand, we have chosen for you a very beautiful place to stay in, to make your visit one of the most pleasant and comfortable! In fact, the convent of Our Lady of Mount is one of the most reputable places in the region for welcoming spiritual and religious congresses: run by Maronite nuns and located on a hill 30 km away from the capital Beirut, it is surrounded by calm, peace and serenity. At the same moment, it neighbors the hill of Harissa, with Our Lady of Lebanon overlooking the Mediterranean Sea and the bay of Jounieh, one of the most beautiful bays in the region.”( ...)*

*“The Holy Valley or the Quadisha, is a unique place in the world where hermits succeeded each other since the early dawn of Christianity, establishing their sanctuaries where they will spend their lives praying in asceticism. Many of them became martyrs in the name of their faith in Jesus Christ.*

*This draws us more in the biblical feature of Lebanon. Effectively, from Lebanon, the Spouse calls his fiancée in The Song Of Songs Of Solomon, and on the earth of Lebanon Jesus walked: in Lebanon, he does his first miracle in Cana, and many more in Sidon and Tyr, when he travels with his disciples, cities and towns to meet new disciples and preaching the Gospel: “ As the Father has loved me, so have I loved you”, “ I have come that you may have life more abundantly”, “ remain in my love” , “ love one another, as I have loved you”.*



Bij de vasten delen we met jullie enkele initiatieven die de moeite waard zijn.

- **Vastenretraite online:** <http://retreats.sacredspace.ie/nl/> aangeboden op <http://www.gewijderuimte.org/>
- Het zal jullie allicht niet ontgaan zijn, de afleveringen **Op zoek naar God** op Ned 3 zondagavond 22h. Zowel op de site van de EO (<http://www.eo.nl/tv/zoektgod/>) als op facebook (<http://www.facebook.com/opzoeknaarGod>) en op de blogspot van de begeleider Nikolaas Sintobin s.j. zijn er tal van positieve reacties. (<http://www.nikolaassintobin.blogspot.be/>) Je kan de uitzendingen herbekijken.

- Voor de liefhebbers van bergen, nog een aanrader, ditmaal in de **Alpen** (Chartreuse) 29 juni-6 juli. Deze retraite-staptocht is georganiseerd door het Ignatiushuis m.m.v. GCL. De organisatoren vragen ons dit in Vlaanderen kenbaar te maken. Zie <http://www.gclvlaanderen.be/docs/retraitealpen2013.pdf>
- Op onze site onder Actualiteit: [www.gclvlaanderen.be](http://www.gclvlaanderen.be) vinden jullie ook nog:
  - Pelgrimstocht Luik-Banneux 6 april door onze Waalse GCL in het kader van 450 jaar GCL; als jullie willen meegaan, gelieve me dit te signaleren zodat we vanuit Vlaanderen samen kunnen afspreken
  - Vakantie in Roemenië 11-17 augustus door de Roemeense GCL in het kader van 450 jaar GCL

Onze vrienden van "Samen in Vreugde" organiseren een kinderweekend op 16-17 maart: <http://www.gclvlaanderen.be/docs/kinderweekend.pdf> alsook een gezinsvakantie van 22 tot 25 juli: meer info op [http://www.kerknet.be/microsite/samen\\_in\\_vreugde/](http://www.kerknet.be/microsite/samen_in_vreugde/)

## OM TE NOTEREN

### Op de fiets met God

van woensdag  
21 augustus  
tot zondag 25  
augustus

Met de fiets op zoek naar God? Iedereen weet dat fietsen ontspannend is. En wie weet niet dat je er je lichaam eens goed mee in het zweet kan zetten. Ontdek zelf dat de dagelijkse fietstochten tijdens de vakantiebezinning op de fiets met God een hulp zijn bij de geestelijke weg die we willen afleggen. Iedere dag is een vruchtbare mengeling van persoonlijke en gemeenschappelijke momenten, met in het hart van de dag een moment voor stil gebed.

van zondag  
25 augustus tot  
donderdag 29  
augustus

**Zomercursus mystieke literatuur.** Deze 18de editie heeft als thema: Bernardus van Clairvaux en Willem van St.-Thierry. Het ontstaan van de minnemystiek. Meer informatie in het volgende nummer.

### Met God in de bossen

van vrijdag 16  
augustus  
tot vrijdag 23  
augustus

Een week om bij jezelf te komen te midden van de bossen van Saint-Hubert in de Benedictinessenabdij van Hurtebise. Durf je het aan ? Een stukje alleen zijn. 's Morgens ontmoet je je begeleider. Die zet je innerlijk op weg met een paar teksten en enkele vragen. Je trekt dan met je picknick de wijde natuur in, om in de stilte van de bossen of trekkend door het open landschap, je leven en wat je er van zoekt te maken voor ogen te nemen en voor Gods ogen te brengen. In de latere namiddag zijn we terug en na een gezamenlijke viering en een stevig avondmaal vertellen we in alle bescheidenheid aan elkaar wat ons die dag op onze innerlijke weg heeft geraakt. Zo dragen we ook elkaar voor God.