



GCL - BERICHTEN

Voor(zitters)woordje

Onlangs deed mijn zoon zijn eerste communie. Op dezelfde dag was het moederdag en kregen we een tekening met mama en papa van onze jongste dochter, met hierop een papa met grijs haar... voor het eerst in de geschiedenis. Ik was fier op mijn zoon, zag de geschiedenis van mijn eerste communie even terug en tegelijk gaf die tekening me een signaal dat de tijd snel voorbij gaat. Blijheid en vergankelijkheid. Een tweede spanning die dag bestond in het groeien in verbondenheid met mijn zoon naarmate hij groter wordt en in mijn voetsporen treedt, en het loslaten en hem zijn eigen weg laten zoeken. Loslaten en toenadering.

Kijken we naar Jezus, dan bleef Hij in zijn slotrede Zijn leerlingen aanmoedigen en liefhebben. Hij was bereid alles te geven, zolang hij zich maar in Zijn Vaders liefde mocht weten. Dus vergeten we alvast die grijze haren als zorg, dat is niet het wezenlijke.

Jezus gaf Zijn leerlingen de vrijheid te kiezen. Wat is er mooier dan je zoon op te voeden en los te laten en te zien dat hij graag naar je toekomt, vanuit een sterkere eigen keuze.

Meer nog dan Zijn leerlingen in een strak keurslijf te laten lopen, leefde Hij vooral het Woord voor. Pasen was niet meteen helder voor de leerlingen, ook voor ons vraagt het tijd om dit te vatten. In concrete daden meer beeld van God worden, of anders gezegd onze zending in ons dagelijkse leven opnemen, dienstbaar en tegelijk heroïsch, thuis, op het werk, in de parochie enz.

Dit is tevens het thema van onze GCL-dag op 28 september, waartoe ik jullie als GCL-leden of sympathisanten graag op uitnodig. Gezien de vakantie eraan komt is het misschien best om nu al in te schrijven.

Ivo Raskin, voorzitter GCL-Vlaanderen.

Verlangens en bekoringen

Hoe goed we het ook bedoelen, in ons leven veroorzaken we door ons doen en laten (vaak ongewild en onbewust) kwaad bij anderen. In dit artikel willen we kijken naar de wortels en de oorsprong van dat kwaad.

Een innerlijke motor

Als kleine baby worden we geboren met een krachtige motor in onszelf: onze driften en passies. Vanaf het eerste moment verlangen we geborgenheid, (eten en) drinken, een verse luijer, veiligheid, enzovoort. En die verlangens blijven ook onze drijfveren, onze motor in ons verdere leven. Ze zullen er voor zorgen dat we overleven, vooruitkomen, groeien als mens. Ze leiden ons in onze zoektocht naar rust, heelheid, eenheid, liefde en geborgenheid. Dit zijn bewegingen die een leven lang duren en die steeds in evolutie zijn. Zonder deze verlangens zouden we niet lang leven... we zouden omkomen van honger en eenzaamheid. We zouden als mens kleiner worden in plaats van groter.

Drie richtingen van verlangens

De richting van de drie grote verlangens noemen we 'hebben', 'kunnen', en 'zich laten gelden'. In het Frans zijn dit de werkwoorden: 'avoir, pouvoir en valoir'. Veel van onze concrete, dagdagelijkse verlangens zijn onder deze drie koepels onder te brengen.

Onder de paraplu van het 'hebben' zitten vooral materiële zaken: we zoeken voedsel omdat we honger hebben en ons lichaam in stand willen houden. We zoeken een dak boven ons hoofd, bescherming tegen de koude en de nacht. We volgen de laatste nieuwe mode, maken verre reizen, enz.

Onder de paraplu van het 'kunnen' zit onze drang om onze talenten te ontwikkelen, het zoeken van een job of het nemen van verantwoordelijkheden zoals vader of moeder zijn, het opkomen voor anderen. We bouwen vaak intensief aan ons curriculum vitae. 'Kunnen' leidt vaak tot macht, in de ruime betekenis van het woord.

Het grote verlangen van 'zich laten gelden' staat dicht bij dat van het 'kunnen'. Doordat we bepaalde dingen 'kunnen' krijgen we ook een bepaalde positie ten opzichte van anderen. In positieve zin zoeken we respect en erkenning van hen, we willen geliefd

zijn, 'iemand' zijn. Via facebook tonen we onze 'vrienden' de positieve kanten van ons leven. We bouwen ons imago op.

Kleinmenselijke overdrijvingen

Deze grote verlangens helpen ons te overleven en te groeien en zijn dus fundamenteel gericht op het goede. En toch schuilt er ook een gevaar in: wanneer we ons te sterk door deze verlangens laten leiden, gaan we aan anderen, onszelf of onze omgeving kwaad berokkenen. Er ontstaat lijden.

Ik bouw mijn kleine territorium uit met een huis, een job, een auto en vele spullen maar dit gaat misschien ten koste van de natuur, van mijn tijd voor hen die het moeilijk hebben of voor mijn geliefden. Ergens weet ik wel dat het niet altijd goed is, maar ik doe het toch.

De reclamebureaus hebben deze drijfveren al langer ontdekt en proberen ons langs die weg te verleiden. We kopen nieuwe multimediaspullen, we vullen onze keuken met spullen om bij elk gerecht de juiste pan te hebben en de juiste serverpot en -lepel. We vullen onze vrije tijd met consumptie van steeds nieuwe dingen. Ze houden ons de illusie voor dat we dan pas echt leven en echt gelukkig zullen zijn. Cabaretier Brigitte Kaandorp maakte trouwens een prachtige, herkenbare conferentie over spullen (u vindt deze op youtube.com).

Als leerkracht gebruik ik mijn positie t.o.v. leerlingen wel eens om het gevoel te krijgen dat ik macht heb. Ik wil dat eigenlijk niet, maar ik zie het mezelf wel doen.

Ik berokken kwaad als ik mezelf 'witter' maak door een concurrent 'zwarter' te maken. Ik benadruk bijvoorbeeld mijn aandeel in iets wat ik in een team verwezenlijkt heb of noem enkele kleine kanten van mijn teamgenoten om mezelf groter te maken.

Van overdrijving naar verslaving

Soms gaan we nog verder dan de kleinmenselijke overdrijvingen en maken we van deze drijfveren afgoden. We belanden in 'hebzucht, heerszucht of eierzucht'. Wijlen Louis Van Bladel SJ noemde deze afgoden met drie M-woorden: 'materie, macht en minne' (minne is het Middelnederlandse woord voor ideale liefde). De vervulling van onze verlangens slurpt al onze energie op, verengt ons leven en gaat dan ten koste van mensen of de omgeving. We laten ons bijvoorbeeld zo sterk leiden door economische principes als 'winst' en 'voortgang' dat we aan het welzijn van en respect voor mensen voorbijgaan. We negeren fysieke klachten van stress of vermoeidheid terwijl we bouwen aan onze carrière of ons gezin. We werken om geld te verdienen dat we dan besteden aan reizen, al is het maar om te kunnen uitpakken met exotische verhalen. We plaatsen mooie foto's op facebook om zo veel mogelijk 'likes' te verzamelen... en deze bezigheid wordt een verslaving. We blijven boeken kopen die we nooit zullen lezen. We kopen nieuwe uitrustingen voor hobby's die we nooit zullen volhouden.

We slaan dus door naar een toestand van onvrijheid en zelfzucht. We laten ons leven beheersen door doelen die ons vreemden van onszelf. In die sterke verlangens zit als het ware de kiem van het kwade die als een paard van Troje bij ons naar binnen wil komen. Wat aanvankelijk een opbouwende invloed leek, wordt nu een obsessie.

Volwassen worden

Echt volwassen worden betekent dat we deze mechanismen doorzien en onze verlangens leren beteugelen. We moeten leren de rem te zetten op het vervullen van verlangens die naar illusies en leegte leiden. Volwassen worden is leren omgaan met de onrust van meer willen hebben, kunnen en zijn. Het is leren omgaan met frustraties en onvervuldheid. Het is zoals Jezus, in het verhaal van de bekeringen in de woestijn, nee zeggen aan sterke verlangens die op het eerste gezicht goed en zinvol lijken.

Opnieuw: de drie verlangens

Zo moeten we komen tot 'gematigd bezit', tot delen met anderen en proberen tevreden te zijn met wat we hebben. 'Less is more'. En wanneer we iets nieuws willen, moeten we misschien meer moeite doen om met het bestaande creatief om te gaan en het toch voldoende vinden. Het is goed onze diepere motieven te onderzoeken wanneer we bijv. een nieuwe Iphone kopen. Kunnen we dit gebruiken zodat het tot meer leven leidt (Ad Maiorem Dei Gloriam – Tot meerdere eer en glorie van God) dan is het echt goed. Of is het om het gevoel (de illusie?) dat we er dan meer bijhoren?

Onze positie, onze macht dienen we goed te gebruiken: niet om anderen kleiner te maken maar om de kleinen te dienen. Met onze macht kunnen we opkomen voor de zwakken, kunnen we anderen optillen en doen groeien. Hier denken we aan Jezus die de voeten wast van de leerlingen: dat is zijn teken van echt leiderschap.

En ook onze honger naar waardering moeten we leren verdragen. We moeten niet ingaan op jaloezie en ons vruchteloos vergelijken met anderen. Het echte geluk zit in het opbouwen van waardering en vriendschap.

Geworteld in de liefde

Willen we de vervulling van onze verlangens beheersen, dan komt dit meer vanzelf wanneer we weten dat we al bemind zijn... dat onze haren geteld zijn en dat de echte eer niet aan ons toekomt maar aan onze Schepper en Heer. Wie sterker in deze waarheid kan staan, zal automatisch de focus van zichzelf weghalen en meer op anderen gericht zijn. Hij zal zijn leven bouwen op de Liefde en het Eeuwig leven en daardoor vrijer komen te staan tegenover middelen, mensen en waardering. Wie sterk geworteld is in de Liefde, herkent de paarden van Troje en kan die met een glimlachje aan de poort van zijn leven laten staan.

Renate Cauwels
lid van de GCL-groep Carpe Deum

Vragen ter verwerking:

- Waar herken je in je leven de drie groepen van verlangens?
- Waar zitten jouw verslavingen en obsessies?
- Hoe kan je geloof of je omgang met Jezus een hulp zijn om aan onvrijheden te weerstaan?

'Zienderogen' van Erik GALLE

(priester, psychotherapeut en tv-redacteur bij Braambos
Averbode 2013, 183 blz.)

Een mooi boekje, vol indringende en beeldrijke bedenkingen over een aantal suggestief aangegeven thema's (Grondig, Binnenlandschap, Verbindingswegen, Dubbel zicht, Niemandland, Kruispunt Bereikbaarheid, Belofte, enz.). Telkens drie bladzijden, besloten met een bezinningstekst die, zonder een echt gebed te zijn, er toch iets van wegheeft. Korte flitsen dus die tot nadenken stemmen omdat ze ergens onze eigen ervaringen raken en tegelijk onze gewone zienswijze bevragen. We kunnen het boekje niet beter voorstellen dan door er enkele uittreksels van aan te reiken als smaakgevers. We beginnen met een bedenking uit het laatst vernoemde thema..

Onze zekerheden bouwen wij meestal op vanuit het verleden : onze opgestapelde reserves. "**Zekerheid** die uitsluitend daarop steunt is arm. (...) Heel anders vergaat het wie steunt op een **belofte**. Daarvan ligt het zwaartepunt in de toekomst. Naar een toekomst zijn we altijd onderweg. Een stem is zij van wat nog komen moet." (p. 159)

"**Aandacht** doet de realiteit niet ontstaan, ze doet ze wel voor ons bestaan. Zonder aandacht zitten we in een trein die voortraast in het donker. We weten wel waar die naartoe rijdt, maar niet waar we ons bevinden." (p. 167)

Allen willen wij door een ander **gevonden worden**. Niet gezocht worden is onze grootste angst. Als we voor niemand belangrijk zijn, dan leven we niet." (p.147)

Liefde "is als avondlicht. (...) Licht op het einde van de dag verdraagt veel meer schaduw. Het verhindert je niet te kijken. Het is integendeel zachtgele uitnodiging die contouren minder hard maakt." (p. 108)

Het is kenmerkend dat ware **schoonheid** zich aarzelend openbaart. Schoonheid verkent altijd eerst de omgeving vooraleer ze zich toont. (...) Ze weet dat ze kwetsbaar is. Schoonheid die niet kwetsbaar is is fake. Kwetsbaarheid is de manier waarop schoonheid zichtbaar wordt." (p. 63)

"Alleen **iemand anders** kan ervoor zorgen dat je durft te worden wie je bent. (...) Het is een gave die we onszelf niet kunnen schenken" (p. 108)

"De **schoonheid** van de maan wordt pas zichtbaar als er licht op valt. Zonder licht blijft ze gehuld in duisternis. (...) Ze doet niets anders dan licht doorgeven dat ze zelf ontvangen heeft. Haar verborgenheid wordt telkens weer opgeheven."(p. 173)

"**De natuur** is de plaats waar stilte op me wacht zoals een vriend die je een tijd niet hebt gezien. (...) Met overgave luister ik naar die stilte. Zij van haar kant zwijgt tot ik alles wat in me leeft een plaats heb gegeven."(p. 17)

Ook dit boekje zal je helpen om, alleen of in groep, alles wat in je leeft zijn juiste plaats te geven.

Wauthier de Mahieu SJ

MORGENOPDRACHT

God, onze Vader,
ik bied U heel mijn dag aan.
Ik bied u mijn gebeden, gedachten,
woorden, daden, vreugde en lijden
aan,
verenigd met uw Zoon Jezus Christus,
die zichzelf aan U blijft aanbieden in
de eucharistie
voor het leven van de wereld.
Laat de Heilige Geest, die Jezus geleid
heeft,
mijn gids en mijn kracht zijn
om vandaag te kunnen getuigen van
uw liefde.
Met Maria, de moeder van de Heer en
van de Kerk,
bid ik in het bijzonder voor deze
intentie: ...

Apostolaat van het gebed

GCL-groepje OVIVE

Juli 2012: Een groepje van 7 pelgrims trekt door de onge-repte natuur van Loyola naar Javier. Op de busreis naar huis uit één van hen het verlangen een GCL-groepje te starten. Dit idee wordt door verschillende medepelgrims enthousiast onthaald.

September 2012: Terugkomdag voor pelgrims in de Oude Abdij te Drongen. Wanneer de meeste pelgrims reeds naar huis vertrekken, nestelt ons stapgroepje zich in de mooie tuin van de Oude Abdij. Hier wordt een nieuw GCL-groepje geboren. Bij die geboorte worden we het niet eens over een gepaste naam. Walter Ceyskens SJ is bereid om net als op de Loyolatocht onze geestelijke be-geleider te zijn. Slechts één pelgrim van ons stapgroepje zal geen lid worden van dit nieuwe GCL-groepje: de jonge jezuiet Bart Baele SJ, die in Parijs gaat studeren. Petra, die op de Loyolatocht lid was van het jongste stapgroepje, en haar vriend Wiebe sluiten zich bij ons aan en zo vormen we een mooi groepje van 8 jonge GCL'ers.

Omdat we verspreid wonen over het Vlaamse land gaan we op zoek naar een locatie die voor iedereen makkelijk bereikbaar is. Johnny De Mot, priester van de Goede bij-standsparochie in Brussel, stelt zijn pastorij ter beschik-king. We mogen er voor onze bijeenkomsten telkens ge-bruik maken van een ingerichte keuken en een gezellige eetkamer en dat op slechts 10 minuutjes wandelen van Brussel Centraal! Een godsgeschenk!

We komen we één maal per maand op vrijdagavond sa-men. We hebben geen vaste dag, maar plannen telkens zo'n 3 maand op voorhand door middel van een doodle.

Elke bijeenkomst starten we met een warme maaltijd om 18.30u. Elk om beurt duiken we hiervoor de keuken in. Er is al gebleken dat er verschillende keukenprinsen en -prinsessen in ons GCL-groepje zitten!

Rond 20 uur beginnen we aan onze uitwisseling. We star-ten met een gebed of bijbeltekst, gevolgd door enkele

minuten stilte. In de daaropvolgende leefronde vertellen we wat ons de laatste weken beziggehouden heeft. In een tweede ronde vertellen we elk om beurt wat ons geraakt heeft in de tekst die we die maand allemaal ge-lezen hebben. Dit jaar is dat één of twee hoofdstukken uit het boekje "Een God van verrassingen" van de Ierse jezuiet Gerard W. Hughes SJ. Elke getuigenis beamen we als groep door het meerstemmig zingen van een Taizé-refrein. In een derde ronde vertellen we wat ons geraakt heeft in de getuigenissen van de anderen of stellen we een vraag naar verduidelijking of verdieping. Op die ma-nier delen we elkaars zorgen, verdriet en vreugde en be-vestigen we elkaar in ons gelovig op weg zijn.

We kozen onlangs de naam "Ovive" voor ons groepje, verwijzend naar "Eau vive", levend water. Ik moet eer-lijk toegeven dat ik die maandelijkse bijeenkomsten niet meer kan missen. Het doet deugd om met leeftijdsgeno-ten over geloven te kunnen praten.

Veerle Putman, GCL-groep Ovive



GCL-Vlaanderen

GCL-berichten is de nieuwsbrief van de Gemeenschap van Christelijk Leven in Vlaanderen

Voorzitter: Ivo Raskin – Warotstraat 19A - 3020 Herent – 016/68 01 51 – info@gclvlaanderen.be

Nationaal kerkelijk assistent: Pieter-Paul Lembrechts s.j. – Kortewinkel 10 – 8000 Brugge – 050/47 00 24 – pp.lembrechts@jesuits.net

Redactie GCL-berichten: Renate Cauwels, Pieter-Paul Lembrechts s.j., Ann Sieuw, Cecilia Vanneste (gcl-berichten@telenet.be)

Vormgeving: Pascal Veeckman

GCL-berichten is gratis voor GCL-leden, niet-GCL-leden betalen €6 (Nederland €7,50).

GCL-rekeningnummer: IBAN: BE54 4466 6116 7197 - BIC: KREDBEBB)

www.gclvlaanderen.be

GCL-berichten

maand: juli

jaar: 2014

nr: 24



Wijsheidstaal voor de grenzen

Op het wereldcongres van de GCL 2013 in Beirut sprak pater Generaal Adolfo Nicolás de verantwoordelijke GCL-leden toe. Zijn toespraak kreeg als titel 'Wijsheidstaal voor de grenzen' en verscheen in het eerste nummer van 2014 van Cardoner, het tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit.

Je vindt het ook terug op de website van GCL-Vlaanderen: www.gclvlaanderen.be/docs/nicolasgcl.pdf. Deze tekst is gericht aan alle GCL'ers en de moeite waard om te lezen!

Cardoner is een tijdschrift uitgegeven door de Vlaamse en de Nederlandse jezuiten, uitgegeven voor de hele ignatiaanse familie, voor al degenen die inspiratie zoeken bij Ignatius van Loyola.

Cardoner verschijnt ieder jaar in drie afleveringen van 48 bladzijden. De artikelen zijn diepgaand, maar niet alleen voor specialisten. Een brede waaier van onderwerpen komt aan bod, maar het brandpunt is altijd het charisma van Ignatius.

Wens je graag een abonnement (slechts 8 euro) of een gratis proefnummer, dan kan je dit laten weten aan Cecilia Vanneste: gcl-berichten@telenet.be of 0479 54 75 25.

Europese GCL Pinksteren 2014.

Tijdens het Pinksterweekend waren we met 3 mensen van de GCL-stuurgroep in Regensburg, waar we deelgenomen hebben aan de CLC European Assembly.

Als leden van GCL hebben we gemeen dat Jezus ons persoonlijk geraakt heeft. Vanuit die genade willen we de liefde verder uitdragen. In contact blijvend met het centrum - Jezus en onze GCL-groep - en gericht naar buiten. Ons dagelijks leven en de grenzen die we daar ervaren. Met een nieuwe, eenvoudige taal die mensen aanspreekt waar ze staan.

We hebben sterke gelijkenissen en een grote betrokkenheid gevoeld tussen de 18 landen, de Zweedse observers en de gasten uit Syrië, Egypte en Libanon alsook de vertegenwoordiging van de wereld-GCL. We hebben een aantal prioriteiten vastgelegd waarvoor we zullen samen werken en elkaars know how zullen uitwisselen. De focus gaat naar jongeren (hoe geloof overdragen), gezinnen in de Europese context, vorming en migratie.

Ik ben bijzonder fier dat we vanuit Vlaanderen hieraan kunnen meewerken en ook de vruchten van plukken. Het is namelijk zo dat Ann Sieuw - reeds lang onze vertegenwoordiger binnen Europa - verkozen is als één van de leden van het 4 koppig - vrouwelijk! - Euroteam. Op de foto zie je naast Ann ook Claudine van Frankrijk en Luisa van Italië. Bianca uit Hongarije kon er helaas niet zijn.

Tegelijk hebben we met onze GCL-collega's uit Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Franstalig België al een eerste ontmoeting gepland begin juli om ervaringen te delen. Het hele onthaalparcours dat we dit jaar hebben gedaan voor drie groepen en ook het studentenkot in Leuven zijn als idee en aanpak afkomstig van vorige soortgelijke ontmoetingen.

Ann is enthousiast om zich voor het Europees project in te zetten. Mag ik jullie vragen haar te steunen. Door naar dieper water te varen zullen we samen tot meer kunnen komen.

We vragen ook Gods steun hiervoor. Hij gaat ons voor. Be not afraid



inkomsten		uitgaven	
Lidgelden	2575	GCL-berichten juni 2013	114.83
Kopje koffie	500	GCL-berichten sept2013	148
Sponsors	190.50	GCL-berichten dec 2013	120.03
Losse abonnees nieuwsbrief	39	GCL-berichten maart 2014	130.89
		Bankkosten	24
		website met internetbankieren	27.83
		Europa GCL-bijdrage	200
		Wereld GCL-bijdrage	1638
		Drankje vorming GB	24.30
		Maand spiritualiteit zaal + drank	75.50
		Drukwerk GCL-folder	246.84
		Vliegtuigkosten Beiroet	1661.38
Schenkeningen			
- verblijfskosten Beiroet	2310	Verblijfskosten Beiroet	2310
- verblijfskosten Euro-GCL in Regensburg	525	Verblijfskosten Regensburg	525
- reiskosten Regensburg	70	Reiskosten Regensburg	470
- vorming 2 begeleiders (Lille)	700	Vorming begeleiders (Lille)	700
 totaal inkomsten	6909.50	 totaal uitgaven	8416.60

Lidgeld werkjaar 2014-2015

Het huidig werkjaar loopt ten einde en het is weer tijd om jullie een kleine bijdrage te vragen als GCL-lid (Betaling op IBAN: BE54 4466 6116 7197 – BIC: KREDBEBB)

-€25 per persoon voor gewone GCL-leden

-€6 voor niet-GCL-leden die enkel de GCL-berichten willen ontvangen (België)

-€7,5 voor niet-GCL-leden die enkel de GCL-berichten willen ontvangen (Nederland)

Het lidgeld in Vlaanderen is het laagste ter wereld.; voor het komende werkjaar behouden we nog de hoogte van de bijdragen. Dit jaar wensen we hier een afrekening te geven van juni 2013 tot juni 2014. Zonder de vrijwillige sponsors en de serieuze schenkingen is onze werking onbetaalbaar.

Het kopje koffie wordt effectief afgedragen aan de wereld-GCL en zit in die bijdrage.

Als GCL-Vlaanderen nieuwe groepen wil maken, meewerken aan het zoeken naar een antwoord op de spirituele nood in onze maatschappij, zal GCL-Vlaanderen moeten inzetten in vorming van mensen. Investeren in mensen, in het bijzonder groepsbegeleiders, zal dus belangrijk zijn.

We hopen dan ook dat ieder zijn verantwoordelijkheid opneemt voor deze financiële oproep en naast de luttele 25 euro een extraatje weet te geven.

Luc Buffel

penningmeester van GCL-Vlaanderen

lid van GCL-groep 'Nescio'

zaterdag 6 september 2014

Jezus
in de moderne kunst



zie oudeabdij.be

Op deze dag laten we ons nieuwe oren en ogen aanmeten door kunstenaars die de figuur van Jezus Christus centraal plaatsen in hun werk. Schilderkunst, videokunst, film, poëzie, architectuur, glasraamkunst, hedendaagse klassieke muziek, beeldende kunst, pop- en rockmuziek, fotografie en opera schetsen een fascinerend portret van de Mensenzoon, gezien door de ogen van 20ste-eeuwse kunstenaars.